



Paars

Paars is de kleur van het stil worden,
van bezinning en gebed.

Het zilveren kruis met de kroon en het lam
leiden onze gedachten naar Jezus

VOORBEREIDING

Orgelspel

Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied: Lied 221:1, 2 en 3 Zo vriendelijke en veilig als het licht

*Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.*

*Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.*

*Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.*

Bemoediging en groet

Aanvangswoorden

Zingen: Ps. 43:1 Heer, doe mij recht; kom tussenbeide (DNP)

*Heer, doe mij recht; kom tussenbeide,
mijn God, op wie mijn hart vertrouwt.
Waarom laat U mij zolang lijden
door mensen die bedrog verspreiden?
Waarom heb ik het zo benauwd
en word ik uitgejouwd?*

Gebet om ontferming

Zingen: Psalm 43:3 Mijn ziel, waarom zo neergebogen? (DNP)

*Mijn ziel, waarom zo neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen.
Hij zal je eenmaal weer verhogen.
Ik zal Hem eren met een lied,
mijn redder die mij ziet.*

Leefregel: 1 Tess. 5:15-24

Zingen: Psalm 43:2 Heer, zend uw licht, laat mij ervaren (DNP)

*Heer, zend uw licht, laat mij ervaren
dat U mij naar uw woning leidt.
Wanneer ik kom bij uw altaren,
zal ik U prijzen bij de snaren.
Dan uit ik al mijn dankbaarheid,
omdat U mij bevrijdt.*

DIENST VAN HET WOORD

Gebet voor de opening van het Woord

Schriftlezing OT: Jes. 52:13; 53:4-12

Zingen: Lied 575:1 Jezus, leven van ons leven

*Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.*

Schriftlezing NT: Luc. 1:26-33; 38; 46-55

Zingen: Lied 157a: 1 en 2 Mijn ziel maakt groot de Heer

*Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.*

*Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.*

VERKONDIGING

Zingen: ZW 155:1 Wie geeft ons kracht en nieuwe zin?

*Wie geeft ons kracht en nieuwe zin?
Wie spreekt ons moed en wijsheid in?
Wie zal ons vleugels geven,
als wij door duister zijn geplaagd
niet zien of er nog toekomst daagt,
zin om vanuit te leven?
Wie reikt ons dan de strohalm aan
om nieuwe wegen in te slaan
door hoop op licht bewogen?*

*Wie speelt een toekomstmelodie
en haalt ons uit de apathie
van doelloos leven, werken?
Wie zingt voor ons een wonderlied
dat zon en licht en vreugde biedt
en haten kan versterken?
Wie slaat de juiste tonen aan
voor diep en vreugdevol bestaan
en zonder doodsangst leven
zodat wij vrij en opgericht
vervuld van een nieuw vergezicht
de dag glans kunnen geven?*

GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.

Hij is de bron van alle leven

en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.

Hij was een mens zoals wij.

In Hem was God midden tussen de mensen.

Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven

en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.

Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen

en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven

en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk

en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat

en dat het goede het eens zal halen op het kwade.

Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid.

Amen.

Gebeden

Gaven - bij de uitgang

Slotlied: Lied 825:1, 5 en 8 De wereld is van Hem vervuld

*De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.*

*Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.*

*God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de ongeëvenaarde.*

WEGZENDING EN ZEGEN

Zending en Zegen

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen....

*Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Orgelspel

Collecten bij de uitgang

1. Diaconie: Voorjaarszending collecte
2. Zuiderkerkgemeente
3. Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

Mevr. G. Vorsteveld-Brunink, Schakelpad, is voor revalidatie opgenomen in De Horst, Rondweg 97, 7825 TC Emmen.

Mevr. H. Kruit, Thorbeckestraat is voor revalidatie in Zorgcentrum Aleida Kramer, Meindert van der Thijnsingel 1, Coevorden.

In het omzien naar elkaar als gemeente doet het goed als je je gekend weet. Dan weet je dat je erbij hoort. In de ontmoeting met de ander kan er ruimte komen om zorgen en vragen te delen in hoop en geloof. En een gebed te delen:

*God, ik dank u voor allen
die mij met open armen ontvangen;
de mensen bij wie ik welkom ben,
gewoon zoals ik ben.*

*Help mij dan ook om zo te leven:
met een open oog
en een open hart
voor wie mijn vriendschap kan gebruiken.
Amen*

Geluk

Nadenkend over dit stukje tekst over 'geluk', hoorde ik het lied *Don't Worry, Be Happy*, 'maak je geen zorgen, wees gelukkig'. Het is een nummer van de Amerikaanse muzikant Bobby McFerrin. Voor hem was dit een filosofie in vier woorden. Dat klinkt alsof je het geluk in eigen hand hebt. 'Maak je geen zorgen, wees gelukkig.' Wat doe je met deze oproep als het leven vol moeilijkheden zit of als het lijden de dagen bepaalt? Wat heb je aan deze filosofie als je, op wat voor manier dan ook, in een oorlog bent verwickeld? Dat beseft McFerrin ook: 'Elk leven kent moeite, maar als je je zorgen maakt verdubbel je de moeite. Dus maak je geen zorgen, wees gelukkig.' Maar toch..., waar haal je de moed en energie vandaan om zo met je moeite om te gaan? McFerrin wil je helpen: 'Geef me je telefoonnummer, bel me, ik maak je gelukkig...'

Hier bleef ik haken. Er is toch iemand die mij wil helpen om niet te verdrinken in mijn zorgen. Die iemand kan ik bellen en laten weten dat ik het niet meer trek. Die persoon kan mij weer gelukkig maken...

En dan is de stap niet groot om vanuit dit nummer van McFerrin naar het lijden van Jezus te gaan. Dat waar wij ons in deze veertigdagentijd op bezinnen. Geluk... In dit leven kan het niet zonder meer bestaan. Er zijn altijd schaduwen of de pijn diep vanbinnen. Maar het weten dat Jezus juist door zijn lijden en dood ons de vrede aanbrengt en de liefde leert, maakt dat ik dwars door de moeite van het leven heen, een grond vind voor geluk, voor rust en moed om verder te gaan. Dan is ons gebed als een telefoon waarmee je altijd bij God terecht kunt, zegt Hebr. 4:

Jezus kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Dat is geluk hebben!

Ds. Gerda van Vliet

Inloop ds. Gerda

Op dinsdagmiddag is er van **14.00-16.00 uur** een open inloop bij mij in de consistorie. Ik zie uit naar uw bezoek. De koffie en thee staan voor u klaar. U kunt binnenlopen via de groene zijdeur.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: mevr. H. Ellen

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Dhr. A. de Vries, Tussenpad

Nieuwe Bijbelvertaling.

De kerkenraad is in het bezit van 4 bijbels nieuwe vertaling 2021. Het betreft de standaarduitgave, deze Bijbels zijn 1x gebruikt. Kosten 25,-- per stuk. Af te halen bij de scriba Hilly Lanjouw.

Parkeren.

Beste gemeenteleden. Aan de oostzijde van de kerk tussen de voormalige pastorie en de kerk is een afwateringsgoot gemaakt. Wij vragen u vriendelijke om de auto's niet meer aan de oostkant van de kerk te plaatsen, maar door te rijden naar de parkeerplaats. De hulpdiensten hebben dan ook ruimte.

Taakgroep Beheer

40 dagenactie verder bouwen aan het weeshuis van Fatou

Vandaag kunt u ballen inleveren bv. strandballen, voetballen plus pomp, ballonnen, stuiterballen etc.

Volgende week zondag 27 maart kunt u speelgoed bv. babyrammelaar, blokken, springtouw etc. inleveren niet te groot graag want het moet wel weer vervoerd worden. De diaconie

“Verder bouwen opvanghuis Fatou Gaye”

November 2019 was de laatste keer voor de pandemie dat we in Gambia en dus ook bij Fatou zijn geweest. Tussen toen en nu is er best wel veel gebeurd bij Fatou. Het gebouw waar jullie veel voor hebben ingezameld tijdens de vorige 40 dagen acties, is nu helemaal gereed en de meiden zijn hier super blij mee. De laatste stand van zaken was dat de funderingen en de opgaande muren gereed waren en wij hebben gedacht nog jaren te moeten sparen en acties voeren om dit allemaal gereed te krijgen. Fatou heeft ongeveer een jaar geleden aangegeven dat ze contact had gehad met een Duitse stichting die volgens haar heel veel diverse gebouwen bouwden in Afrika. Deze stichting had haar beloofd hun best te doen om het gebouw dat wij samen voor een gedeelte hebben neergezet, af te bouwen. Toen Fatou ons dit allemaal vertelde was ze heel erg blij. Wij hadden zoiets van; dat moeten we eerst nog maar eens zien. Er worden zoveel mooie beloftes gedaan waar later helemaal niets van terecht komt. Dus we hebben in eerste instantie het enthousiasme van Fatou best wel een beetje getemperd maar een aantal maanden later stuurde ze een berichtje dat het toch allemaal ging starten. Heel veel materialen waren al op haar terrein opgeslagen en toen ging het allemaal heel erg snel. Binnen enkele weken waren de resterende muren gereed en lag er een mooi dak op. De Duitse stichting gaf aan dat ze een bepaald budget voor het gehele gebouw had uitgetrokken en zij hoopten hiervoor alles gereed te krijgen. Steeds stuurde Fatou een aantal foto's zodat we met eigen ogen konden zien hoe het allemaal vorderde.

En na een poos was alles gereed. Jullie kunnen op de foto's zelf zien wat een prachtig gebouw het is geworden. Alle meiden hebben hier een slaapplaats en ook nog een gezamenlijke ruimte waar ze bv kunnen spelen en eten. Kortom, mede door jullie inzet is dit een prachtig resultaat en zijn ze er allemaal super blij mee.

Tot volgende week

Vriendelijke groet;
Tieme en Tina

Kraanvogels van hoop – op weg naar Pasen 2022

Elke woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 is er in de Eben Haezerkerk, Langestraat 76 Klazienaveen gelegenheid om samen papieren kraanvogels te vouwen. Daardoor ontstaat een kunstwerk dat in de kerkzaal wordt opgebouwd. Woensdagmorgens is bij kerk een koffiehoeke en kleine kringloop, en is de kerk open voor bezichtiging, meditatie en bezinning. U kunt de kraanvogels ook meenemen. Voor uzelf, om weg te geven aan anderen in uw omgeving of gemeente. Het symbool van de (papierene) kraanvogel is, vanuit Japan een teken van vrede, hoop en genezing zoals de duif met de olijftak uit het bijbelverhaal. Wekelijks vindt u op de zondagsbrief van elke gemeente een overdenking van het team van voorgangers.



Weeksluiting in de Veurkamer

Vrijdag 25 maart is er er weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur

Onlinediensten vanuit de Zuiderkerk

U kunt de uitzendingen volgen via Kerkdienstgemist.nl Op de TV, computer, laptop of tablet logt u in met: www.kerkdienstgemist.nl

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel

POCB

Dinsdag 22 maart a.s. is er weer een PCOB middag.

Plaats "t Aole Gemeentehoes Kerkeind 1 in Schoonebeek
aanvang 14.00 uur [twee uur]

Spreker Jan Hermes, predikant te Schoonebeek. Onderwerp; reis door Georgie

R Heeling

Zondag 27 maart 2022

Voorganger: Dhr. A. Metselaar, Drentse dienst

Organist: mevr. W. Misker

Collecten: Diaconie
Zuiderkerkgemeente
Gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)